

Το τέλος της Γερμανικής κατοχής! Οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα! [12 Οκτωβρίου 1944]



Γονική Κατηγορία: [Ιστορική Βιβλιοθήκη](#)

Κατηγορία: Έπος 1940 - 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος

Δημοσιευμένο στις Κυριακή, 12 Οκτώβριος 2014 15:00

Από τον/την Ιστοσελίδα "Περί Πατρίς"

Προβολές: 11



Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής! Τα "χωνιά" από τις παράτσες όλη την νύχτα ανήγγειλαν ότι την επομένη θα έφευγαν και οι τελευταίες γερμανικές δυνάμεις από την Αθήνα και καλούσαν τον λαό να κατέβει στο κέντρο. Πολλοί Αθηναίοι βρισκόταν από την νύχτα στους δρόμους...

Έκτακτα παραρτήματα των εφημερίδων της Αντίστασης τοιχοκολλήθηκαν στις διασταυρώσεις των δρόμων και πλήθη συνωστίζονταν για να τα διαβάσουν.

ΑΘΗΝΑΙ, 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944
 1944
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 65

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ

Η ΑΓΙΑ ΠΡΑ ΕΦΘΑΣΕΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΟΧΥΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ (200) ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ

Ἄπο τῆς πρωΐας σήμερον ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν, ἡ πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, κατόπιν συμφωνίας τῶν ἀπελευθερωτικῶν Βρετανικῶν στρατευμάτων καὶ τῆς ἀποχωρούσης Γερμανικῆς Διοικήσεως, ἐκηρύχθησαν ΠΟΛΙΣ ΑΝΟΧΥΡΩΤΟΣ.

Σχετικῶς ὁ στρατηγὸς Φέλμυ, διοικητὴς τῶν Γερμανικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, ἀπέστειλε τὴν νύκτα πρὸς τὸν Δῆμον Ἀθηναίων, τὸ ἀκόλουθον ἔγγραφον:

Ἀθήναι, 11-10-1944
 Πρὸς
 τὸν Δῆμον τῆς Πόλεως Ἀθηνῶν
 Ἀθήνας

Ἐχω τὴν τιμὴν νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι ὁ Γερμανικὸς Στρατὸς ἐκήρυξε τὰς Ἀθήνας πόλιν ἀνοχύρωτον. Ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν ἤρchiσε.

ΦΕΛΜΥ
 Στρατηγὸς τῆς ἀεροπορίας

Συμπληρωματικῶς ὁ Φέλμυ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ τελευταία γερμανικὴ δύναμις, ἐκ διακοσίων ἀνδρῶν, θὰ ἀποχωρῆσιν τὴν Κυριακὴν 15 Ὀκτωβρίου. Ὁ σκοπὸς τῆς παραμονῆς, εἰς Πειραιᾶ, τῆς μικρᾶς αὐτῆς δυνάμεως, εἶναι καθαρῶς ἐκβιαστικὸς. Καὶ τοῦτο διότι ὁ Φέλμυ ἐτόνισεν ὅτι ἡ δύναμις αὐτὴ θὰ προβῆ εἰς ἀνατινάξεις, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν Ἕλληνας πατριῶται ἐπιτεθοῦν κατὰ τῶν ἀποχωρούντων γερμανικῶν στρατευμάτων.

Ἡ εἰσοδος τῶν ἀπελευθερωτικῶν Βρετανικῶν στρατευμάτων θὰ γίνῃ ὁμοτῆ ὁλοκληρωτικὴ ἀποχώρησις τῶν γερμανῶν.

Αἱ Ἀθήναι πανηγυρίζουν. Ἡ Ἑλληνικὴ Πρωτεύουσα, μετὰ τρία καὶ ἡμισυ ἔτη, πλέει εἰς τὴν κυανόλευκον. Ἀντητήθησαν ἐπίσης αἱ πρῶται Ἀγγλικαὶ σημαῖαι.

Ἡ μισρὰ Γερμανικὴ σημαία μετὰ τὸν ἀγκυλωτὸν σταυρὸν ὕπεστάλη ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βράχου τῆς Ἀκροπόλεως σήμερον τὴν 9.45 π. μ.

ΤΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ", ΑΓΩΝΙΣΘΕΝ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ

Όλο το βράδυ, μικρές φάλαγγες γερμανικών αυτοκινήτων ξεκινούσαν προς τον Βορρά και στις 6:30 το πρωί άρχισε η αποχώρηση του κυρίως σώματος. Στις 8, οι ελάχιστοι Γερμανοί που είχαν απομείνει, συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου σε μία βιαστική τελετή, ο στρατηγός Φέλμι κατέθεσε στεφάνι.

Το μόνο που απέμενε ήταν η υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως.



Ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης εγκαταλείπει την Ακρόπολη μεταφέροντας τη σημαία του. Η σβάστικα δεν μολύνει πα τον Ιερό Βράχο... Ο βαρύς ήχος της μπό-
τας, όσο περνάει η ώρα, εξασθενεί και οι πρώτες στιγμές ευτυχίας μετά τριάντισι χρόνων σκλαβιάς πλησιάζουν...

Ένας στρατιώτης κατέβασε την σβάστικα χωρίς καμία επισημότητα στις 9:45, σημαίνοντας το τέλος της κατοχής που διήρκεσε 1.264 μέρες και την αρχή ενός τρελού πανηγυριού στους δρόμους της Αθήνας.







Χιλιάδες κόσμοι με την γαλανόλευκη στα χέρια αλληλοσπάζονταν, αναφωνώντας «Χριστός Ανέστη», παιδιά σκαρφάλωναν στις οροφές των τραμ, ενώ απ' άκρη σ' άκρη αντηχούσε ο Εθνικός Ύμνος.



Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, υπό τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, έφτασε στην Αθήνα έξι μέρες αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου και αφού προηγουμένως βεβαιώθηκε ότι ο ΕΛΑΣ τήρησε την Συμφωνία της Καζέρτας, κατά την οποία θα συμμορφωνόταν προς τις διαταγές του βρετανού αρχιστράτηγου Σκόμπι.

Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο μία ελπίδα που θα διαψευδόταν 45 μέρες αργότερα με το ξέσπασμα των Δεκεμβριανών. Τα όπλα θα αντηχούσαν ξανά στους δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά αυτή την φορά θα ήταν στραμμένα κατά αδελφών...

Πηγή: [Περί Πατρός](#)