



ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

*«Έκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἰλαρὸν γὰρ δότιν ἀγαπᾷ ὁ Θεός»
(Β΄ Κορ. 9, 7).*

Ὁ μεγάλος ἀνθρωπιστής Ραούλ Φολερὼ εἶχε κάποτε γράψει:

«Εἶδα αὐτό τό ὄνειρο· ἓνας ἄνθρωπος παρουσιάζοταν στό κριτήριο τοῦ Κυρίου:

— “Κοίταξε Θεέ μου”, τοῦ ἔλεγε, “τήρησα τό νόμο Σου, δέν ἔκανα τίποτα τό αἰσχρό, κακό ἢ ἀντίθροσκο. Κύριε, τά χέρια μου εἶναι καθαρὰ”.

— “Ἀσφαλῶς, ἀσφαλῶς”, τοῦ ἀπαντᾷ ὁ καλός Θεός, “ἀλλά εἶναι ἄδεια...”!»!



Ἡ «**Πανελλήνια Ἑνωσις Φίλων τῶν Πολυτέκνων**» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), ἐν ὄψει τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, ἀπευθύνει **ἐκκλήση**, σέ ὅσους μποροῦν, **νά βοηθήσουν τίς Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας.**

Ἑκατοντάδες ἀξιοπρεπεῖς Οἰκογένειες, μέ 5, 6, 7, ... 9, ... 12, 13, ... παιδιά, λόγῳ τῆς κρίσης, αὐτές τίς Ἑορτές δέν θά μπορέσουν νά τοὺς προσφέρουν τά ἀναγκαῖα.

Ἐλάτε, **ὅλοι μαζί, νά γεμίσουμε τουλάχιστον τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι** τῶν ἀξιοθαύμαστων αὐτῶν Οἰκογενειῶν καί νά δώσουμε τή δυνατότητα ν' ἀνθίσει τό χαμόγελο στά πρόσωπα τῶν ἀξιαγάπητων παιδιῶν τους.

Ἄς γεμίσουμε μέ ὑλικά ἀγαθὰ τό δικό τους τραπέζι καί τή δική μας καρδιά μέ ἀγάπη...!



«Ἐἰ γὰρ ποτήριον ψυχροῦ μόνον βασιλείαν οὐρανῶν προξενεῖ, τὸ καὶ ὁμωρόφιον ποιῆσαι, καὶ τραπέζης κοινωνόν, καὶ ἀναπαῦσαι, πόσον οἶσει τὸν καρπὸν, εἶπέ μοι;» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, PG 51, 332).

Μετάφραση: «Διότι ἐάν τό νά δώσεις ἓνα ποτήρι κρύο νερό μόνο, σοῦ δίνει τή δυνατότητα νά κληρονομήσεις τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, τό νά κάνεις κάποιον, πού ἔχει ἀνάγκη, συγκατόικο καί ὁμοτράπεζό σου, καί νά τόν ἀναπαύσεις, πές μου, πόσο περισσότερο (πνευματικό) καρπό θά σοῦ φέρει;»!

Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἀκαδημίας 78Δ – 106 78 Ἀθήνα.

Τηλ.: 210.38.38.496, Fax: 210.38.39.509.

E-mail: info@pefip.gr

Ἴστοσελίδα: www.pefip.gr