

Θ Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τεύχος 89 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2024



Κωδικός
216859



ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Γουναροπούλου 3,
157 71 Ζωγράφου

Χριστούγεννα 2024

Η φάτνη των αλόγων στο Φίτζι

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα

Αγαπητά εν Χριστώ τέκνα,
Με τη Χάρη του Θεού ολοκληρώθηκε η ευλογημένη περίοδος της ασκήσεως των 40 ημερών προ της του Χριστού γεννήσεως και αξιωθήκαμε να εορτάσουμε το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα στην ταπεινή φάτνη της Βηθλεέμ προ 2024 ετών και αποτέλεσε την απαρχή της σωτηρίας της ψυχής μας.

Προ της επί γης γεννήσεως του Κυρίου μας, ο ταλαίπωρος άνθρωπος ήταν έρμαιο της ύλης και του χρόνου. Τα πάντα ξεκινούσαν από το εγώ. Σκοπός της ζωής του ήταν το αισθητό και το εφήμερο. Προοπτική της ζωής του, ο θάνατος. Και τότε -και όχι μόνο τότε αλλά και σήμερα και τώρα και κάθε στιγμή – έγινε και συνεχίζει να γίνεται κάτι μεγάλο, κάτι συναρπαστικό, κάτι συγκλονιστικό, κάτι μοναδικό και μεγαλειώδες.

Ο Λόγος σαρξ εγένετο. Θαύμα μέγα. Γεννιέται ο Λόγος του Θεού εκ της Παρθένου Μαρίας της Θεοτόκου. Νικάται η τάξη και οι νόμοι της φύσεως.

Στο ένα πρόσωπο, στη μία υπόσταση του Λόγου, ενυπάρχουν οι δύο φύσεις -η Θεϊκή και η ανθρώπινη- ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως. Αδιανόητο και ακατανόητο γεγονός για την πεπερασμένη αντίληψη και λογική μας.

Αυτόπτες μάρτυρες, οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι υμνολογώντας, ανυμνώντας και ψάλλοντας το 'Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία', οι Προφήτες προφητεύοντας, ο αστέρας φωτίζοντας, οι μάγοι προσκυνώντας, οι ποιμένες διαλαλώντας, ο Ιωσήφ προστατεύοντας, η Θεοτόκος Παρθένος Μαρία χαίροντας, ακόμη δε και ο τερατώδης Ηρώδης ανησυχώντας, και οι Αρχιερείς και οι Γραμματείς του λαού πληροφορώντας περί των Γραφών, αλλά και η καρδιά του καθ' ενός μας σκιρτώντας, νοιώθοντας την αγαλλίαση και την ευγνωμοσύνη για το μεγάλο δώρο.



Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος από τον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων στο νησί Tonga

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να πραγματωθεί η υπέρτατη δυνατότητα του ανθρώπου. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να ανακτήσει ο άνθρωπος το αρχαίο κάλος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να ξαναδώσει στον άνθρωπο την προοπτική του Ουρανού και της αιωνιότητας. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να αναχθεί ο άνθρωπος από το καθ' εικόνα στο καθ' ομοίωσιν. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος κατά Χάριν Θεός.

Τώρα πια ξέρουμε τον αληθινό Θεό και Δημιουργό μας. Τώρα πια ξέρουμε τον πραγματικό σκοπό της υπάρξεώς μας, τον Εμμανουήλ -Μεθ' ημών ο Θεός-, την επίγνωση της αληθείας Του κατά την παρούσα ζωή και κατά την μέλλουσα την βίωση της αιωνίου ζωής. Τώρα πια ξέρουμε ότι έχουμε πλαστεί για τον Ουρανό και την αιωνιότητα. Τώρα πια ξέρουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε τη φθορά του θανάτου με την δύναμη του εναν-

θρωπίσαντος, εσταυρωμένου και ανα-
στημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Εναπόκειται πια σ' εμάς ν' αποδε-
χτούμε τα δώρα που μας προσφέρει ο
γεννηθείς Κύριός μας. Ας Τον παρα-
καλέσουμε να μας δώσει και την δύ-
ναμη να απλώσουμε το χέρι μας να τα
παραλάβουμε, να τα ζήσουμε, να Τον
ζήσουμε. Αυτόν που μας έδωσε την
ζωή, η όντως Ζωή. Αυτόν που όταν
τον αρνηθήκαμε δεν αρνήθηκε την
αγάπη Του γι' εμάς, δίδοντάς μας με
την ενανθρώπησή Του την προοπτική
της δικής Του ζωής.

Είθε ο γεννηθείς Κύριος να ευλο-
γεί και να χαριτώνει τη ζωή και την
ύπαρξή σας.

† ο Νέας Ζηλανδίας Μύρων





Εμπειρία από βαπτισματική θ. Λειτουργία στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Κορέας

Βρεθήκαμε στην μακρινή Σεούλ, στην πόλη άνω των δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων! Φιλοξενηθήκαμε κατά την διάρκεια του Αγίου Δωδεκαημέρου στην Έδρα της Ορθόδοξης Μητρόπολη Κορέας στη Σεούλ. Οι αναμνήσεις πολλές, τα συναισθήματα όμορφα, οι πνευματικές εμπειρίες πολύτιμες.

Συμμετείχαμε όμως και σε ένα γεγονός το οποίο θα θέλαμε να κοινωνήσουμε. Το Σάββατο προ των Χριστουγέννων, η τοπική Εκκλησία της Κορέας υποδέχθηκε στους κόλπους της δώδεκα νέα μέλη. Ήσαν στο γένος και Κορεάτες και αλλόφυλοι. Αυτό που μας έκανε εντύπωση όμως ήταν το γεγονός ότι το μυστήριο έγινε όπως γινόταν στην Αρχαία Εκκλησία. Συγκεκριμένα, οι νεοφώτιστοι βαπτίστηκαν κατά την διάρκεια της θείας Λειτουργίας.

Όπως γινόταν με τις βαπτίσεις της Αρχαίας Εκκλησίας, έτσι και ἔδω προηγήθηκε εντατι-

κή κατήχηση των κατηχουμένων (τουλάχιστον επί τριετία). Το εσπέρας πριν την βάπτιση έγινε η εξαγόρευση των «προς το άγιον φώτισμα ευτρεπιζομένων». Εξαγορεύτηκαν τις αμαρτίες τους όπως γινόταν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Την επομένη, μετά το πέρας του Ὁρθρου, όλοι συγκεντρωθήκαμε γύρω από το βαπτιστήριο, στον νάρθηκα του Ναού. Εκεί, αφού έγινε η ακολουθία της κατηχήσεως και «των προς ώρας ευτρεπιζομένων», ο Επίσκοπος έβαλε «Ευλογημένη...» και ακολούθησε το Μυστήριο του Φωτίσματος και του Χρίσματος. Μετά από την ένδυση των νεοφωτίστων, πιασμένοι όλοι χέρι-χέρι, με πρώτο τον Επίσκοπο, τους Ιερείς, και τους νέους χριστιανούς (μετά των αναδόχων τους), κρατώντας λαμπάδες και φορώντας τους ολόλευκους εμφώτιους χιτώνες, έψαλαν το «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε...» και οδηγήθηκαν στο κέντρο του Ναού. Οι νεοφώτιστοι, έλαβαν



τις κεντρικές θέσεις, τιμητικά, ως νέα μέλη της Εκκλησίας, ενώ το Ιερατείο εισήλθε στο Άγιο Βήμα. Ακολούθως αναγνώστηκε το αποστολευαγγέλιον της Βαπτίσεως, και στην συνέχεια τελέστηκε το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Όλοι μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων, και λίγο πριν το «Δι' ευχών...», έγινε και η προβλεπόμενη απόνιση και τριχοκουρία.

Είναι πολύ όμορφο και συνάμα ακολουθεί το βηματισμό της Αρχαίας Εκκλησίας, το ότι η υποδοχή των νεοφωτίστων από το πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας της Κορέας έγινε στο κεντρικότερο και ουσιαστικότερο συστατικό της ζωής της Εκκλησίας, δηλαδή μέσα στην θεία Λειτουργία. Δοξάζουμε για αυτό τον Άγιο Τριαδικό Θεό, και ευχόμαστε στους μεν νεοφωτίστους καλό αγώνα προς την θέωση, στην δε Εκκλησία που παρεπιδημεί στην Κορέα, να αυξάνεται ο αμπελώνας της, και να αλατίζει με την αγωνιστική της πορεία, σαν εκλεκτό αλάτι, όλο τον κόσμο. Γένοιτο!

Ι. Έ. Γρ.



Ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος Πρόεδρος του NCCK

Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2024 κατά την 73η Γενική Συνέλευση του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών Κορέας (NCCK) στο Ewha Womans University, ο Μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος εξελέγη Πρόεδρος.

Κατά την πρώτη του ομιλία ο Μητροπολίτης, ευθύς μετά την εκλογή του, είπε τα εξής:

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω,

Συνηθίζεται όταν αναλαμβάνει κάποιος μια επιτελική θέση να κάνει προγραμματικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί.

Εμείς όμως οι Χριστιανοί δεν χρειάζεται να ψάχνουμε σε κοσμικά μονοπάτια να βρούμε τον τρόπο της εργασίας μας γιατί έχουμε από τον ίδιο τον Χριστό δοσμένο τον τρόπο της διακονίας μας: «Εσείς όμως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο, αλλά ο ανώτερος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο, κι ο αρχηγός σαν τον υπηρέτη» (Ακ. 22:26). Ο Χριστός δεν μας δίδαξε το πνεύμα της διακονίας προς τους αδελφούς μας μόνον με τον λόγο Του, αλλά και με το παράδειγμά Του πλένοντας τα πόδια των μαθητών Του. Όταν ο Χριστός τελείωσε αυτή την πράξη της άκρας ταπείνωσης τότε είπε στους μαθητές Του: «Σας έδωσα το παράδειγμα, για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ» (Ιω. 13:15).

Μ' αυτό το πνεύμα της εν Χριστώ διακονίας αναλαμβάνω την θέση του προέδρου του NCCK και επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη σας.

Υπόσχομαι να εργασθώ με όλες μου τις δυνάμεις για την προώθηση της ενότητας μεταξύ των Χριστιανών αφενός, και για την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου. Ο αγώνας μας για την ενότητα πρέπει να έχει ως βάση την Αγάπη και την Αλήθεια. Και η δράση μας ως Χριστιανών για



την κλιματική κρίση, από την οποία υποφέρουμε παγκοσμίως, θα πρέπει να γίνει με βάση την διδασκαλία του Ευαγγελίου, με άλλα λόγια με θεολογικά και όχι με πολιτικά κριτήρια.

Η πρώτη αναφορά από χριστιανικής πλευράς για το οικολογικό πρόβλημα έγινε το 1954 από το WCC. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία παγκοσμίως που καθιέρωσε το 1989 την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο ως ημέρα προσευχής για την προστασία του περιβάλλοντος. Από την πολύχρονη εμπειρία λοιπόν του WCC και του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το τεράστιο αυτό πρόβλημα μπορούμε πολλά να διδαχθούμε για την δράση μας ως NCCK, ώστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Και πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή και παρακαλώ τον Κύριό μας να φωτίζει όλους μας ώστε τα έργα που θα επιτελέσουμε κατά την νέα περίοδο που αρχίζει από σήμερα να είναι για την δόξα Του και για την πνευματική πρόοδο της κορεατικής κοινωνίας. Αμήν.



Προσευχή για την επικράτηση της Δημοκρατίας στην Ν. Κορέα

Φιλάνθρωπε Κύριε,

Σ' ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που προστάτευσες την πατρίδα μας από τον μεγάλο κίνδυνο που απείλησε πρόσφατα την ελευθερία και την ειρήνη της.

Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με αναίμακτο τρόπο βοήθησες να αποκατασταθεί το δημοκρατικό πολίτευμα στην χώρα μας, ώστε να γλυτώσουμε από τις ταλαιπωρίες και τις τραγικές συνέπειες ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος.

Ζητούμε τον θείο φωτισμό Σου, Κύριε, ώστε να μάθουμε να υπερασπιζόμαστε με ωριμότητα και υπευθυνότητα την χώρα μας από οποιονδήποτε επιθυμεί με την βία να καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού μας.

Σε παρακαλούμε Κύριε, βοήθησέ μας επίσης να ξεπεράσουμε ειρηνικά το πολιτικό πρόβλημα που προκλήθηκε από τα πρόσφατα γεγονότα και χάρισε σύνεση στους κυβερνώντες την πατρίδα μας ώστε να κυβερνούν πάντοτε με ταπείνωση, θυσιαστική αγάπη, ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα τον λαό, για να δοξάζεται τώρα και πάντοτε το πανάγιο Όνομά Σου. Αμήν.

Συνέντευξη Τύπου του νέου προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Κορέας (NCCK)

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2025, ο νέος Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Κορέας (NCCK) μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Μητροπόλεως στη Σεούλ.

Παρουσία μεγάλου αριθμού μέσων ενημέρωσης, ο μητροπολίτης απάντησε σε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων για τον ρόλο των χριστιανικών Εκκλησιών στην κορεατική κοινωνία και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που την απασχολούν. Εξήγησε δε ότι η έμφαση της αποστολής του ως προέδρου

του NCCK θα δοθεί στο τρίπτυχο «δικαιοσύνη, ενότητα και κλιματική αλλαγή», τονίζοντας την πρωτοποριακή και ουσιαστική συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μετά την συνέντευξη Τύπου οι δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν από τον π. Αντώνιο Lim και την κ. Ελένη Cho στον Καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, κατά την οποία είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να μάθουν πολλά περί της Ορθοδόξου Εκκλησίας.





Επίσκεψη πιστών στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Γαρυεονγκ από την ενορία του Αποστόλου Παύλου στο Incheon

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024, περίπου 20 μέλη της Ενορίας του Αποστόλου Παύλου στο Incheon επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γαρυεονγκ.

Κατ' αρχάς έψαλαν την Παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια άκουσαν από την Αδελφή Αγάθη μια σύντομη εξήγηση της ζωής των 24 Προστατών Αγίων της εν Κορέα Εκκλησίας και μια συγκινητική ιστορία για τον Άγιο Πορφύριο.

Κατόπιν οι προσκυνητές μετέβησαν στον τάφο του αιμνήστου Μητροπολίτου Σωτηρίου για να προσευχηθούν υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας ψυχής του και να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους.

Μετά όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, εργάστηκαν για την καθαριότητα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων της Μονής.

Μετά το γεύμα οι προσκυνητές βάδισαν στο δάσος έξω από την Μονή και είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα δέντρα, τα βουνά και τα αγριολούλουδα και να ευχαριστήσουν τον Θεό για τα πλούσια δώρα της Δημιουργίας Του.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στο προσκύνημα και εργάστηκαν εθελοντικά για την καθαριότητα των χώρων της Μονής.

Η Σύναξη των 24 προστατών Αγίων της εν Κορέα Εκκλησίας

Και φέτος με την βοήθεια του Θεού εορτάστηκε η Σύναξη των 24 προστατών Αγίων της εν Κορέα Εκκλησίας στην Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Garyeong, στην οποία φυλάσσονται τα τίμια Λείψανά τους, τα οποία ο αείμνηστος σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας, ο από Κορέας, κυρός Σωτήριος, συνέλεξε με κόπο από την Ελλάδα, το Σινά και την Ρωσία για τον αγιασμό και την προστασία των πιστών και των κατηχουμένων.

Η εορτή της Συνάξεως των 24 Αγίων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1999 μετά από την έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου τόσον της Εορτής όσον και της Ιεράς Ακολουθίας, την οποία συνέταξε ο αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Αεράκης. Ο σεβασμιώτατος Σωτήριος επίσης φρόντισε και για την αγιογράφηση της εικόνας των 24 Αγίων από τον αγιογράφο κ. Σώζω Γιαννούδη και την καθιέρωση της εορτής την 3η Οκτωβρίου, επειδή η ημέρα αυτή είναι αργία λόγω του ότι οι Κορεάτες εορτάζουν την δημιουργία του αρχαίου έθνους τους (Dangun Day ή Gaecheongol: The day the heaven opened), το 2.333 π.Χ. Τότε ιδρύθηκε το πρώτο Βασίλειο της Κορέας από τον Βασιλιά Dangun Wanggeom, το επονομασθέν Go-Joseon (ή Choson), γνωστό και ως Παλαιά Κορέα (Old Korea, 2333 – 108 π.Χ.).

Το Εσπέρας της παραμονής τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας υπό του πατρός Αντωνίου Woo. Την επομένη στην Ακολουθία του Όρθρου και της θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος, με συλλειτουργούς τον π. Αντώνιο Woo, τον π. Ρωμανό Kanchak, τον π. Ιερεμία Cho, τον π. Ιλαρίωνα Chung, τον π. Αντώνιο Lim και τον π. Γιοχάν Park και την συμμετοχή μεγάλου αριθμού πιστών.

Μετά το ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Μητροπολίτης στο κήρυγμά του ανέπτυξε το μέγιστο



θέμα της ενότητας των Χριστιανών (κλήματα) με τον Χριστό (Άμπελο) και μεταξύ τους, κατά μίμηση πάντων των Αγίων.

Μετά τη θεία Λειτουργία ακολούθησε Μνημόσυνο στον τάφο του μακαριστού Σωτηρίου, κατά το οποίο ο Μητροπολίτης με αφορμή τα ωραία λουλούδια που πρόσφεραν πολλοί πιστοί στον τάφο του εκλιπόντος, αφού τους συνεχάρη για την τιμή και τον σεβασμό που αποδίδουν στον πνευματικό τους Πατέρα, τους παρότρυνε να έχουν πάντα στην καρδιά τους ως μυρίπινα άνθη τις σοφές συμβουλές και το άγιο παράδειγμα του αιδίδιμου αγίου Ιεράρχου.

Στην μοναστηριακή τράπεζα αγάπης που παρετέθη προς όλους τους προσκυνητές, εορτάστηκε και η 35η Επέτειος της εις πρεσβύτερον χειροτονίας του π. Αντωνίου Woo (2 Οκτωβρίου 1989) υπό του Μητροπολίτου Ν. Ζηλανδίας και Εξάρχου Κορέας Διονυσίου Ψιάχα (1916-2008).

Θερμές ευχαριστίες ανήκουν στην Αδελφή Αγάθη και όλες τις κυρίες και δεσποινίδες που εργάστηκαν για την προετοιμασία της εορτής της Εκκλησίας μας. Οι ευχαριστίες μας επεκτείνονται και προς τους ιερείς, τους ιερόπαιδες, τα μέλη της χορωδίας και όλους όσους ήρθαν στο Μοναστήρι από πολύ μακριά.

Το ετήσιο φθινοπωρινό Διεθνές Φεστιβάλ Φαγητού 2024

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, με την βοήθεια του Θεού, η Ενορία του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου οργάνωσε το ετήσιο φθινοπωρινό Διεθνές Φεστιβάλ Φαγητού στον προαύλιο χώρο του Ναού.

Ο υπέροχος καιρός επέτρεψε σε πολλούς από την γύρω περιοχή, και μάλιστα σε νέους γονείς με τα μικρά παιδιά τους, να επισκεφθούν το φεστιβάλ και να γευθούν τα νόστιμα εδέσματα και γλυκίσματα από την Κορέα, την Ρωσία, την Ουκρανία, την Λευκορωσία, την Ελλάδα, την Αμερική, την Βουλγαρία, το Ουζμπεκιστάν και την Βραζιλία.

Κορεάτες και μη εργάστηκαν εθελοντικά για

την προετοιμασία και την υλοποίηση του φεστιβάλ, τους οποίους ευχαριστούμε εκ βαθέων για τον κόπο και την προσφορά τους. Περισσότερο όμως από όλους εργάστηκαν οι νέοι και οι νέες της ομάδας Syndesmos. Με τον ζήλο και το χαμόγελό τους πρόσφεραν την δυνατότητα στους επισκέπτες να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ με χαρά και ευχάριστη διάθεση.

Ευχαριστούμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη όλους τους εθελοντές και τους ευχόμαστε υγεία, μακροήμερευση και κάθε ευλογία παρά Κυρίου στους ίδιους και στους οικείους τους. Ραντεβού στο επόμενο φεστιβάλ την Άνοιξη του 2025.



ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ «ΝΟΜΠΕΛ»

Με υπερηφάνεια και μεγάλη χαρά δεχθήκαμε όλοι στην Κορέα την απρόσμενη είδηση της απονομής του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας στην Χαν Κανγκ «για την έντονη ποιητική της πεζογραφία που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην νομπελίστρια πλέον Χαν Κανγκ γιατί χάρη στο έμφυτο λογοτεχνικό της ταλέντο που έλαβε από τον Θεό και την σκληρή εργασία της κατόρθωσε να κερδίσει το πιο σπουδαίο βραβείο του κόσμου, το Νόμπελ.

Αλλά υπάρχει ένα άλλο βραβείο, μεγαλύτερο από το ανθρώπινο Νόμπελ που απονέμεται από ανθρώπους σε ανθρώπους. Υπάρχει ένα ουράνιο «Νόμπελ» που το απονέμει ο Θεός σε όσους πιστεύουν σ' Αυτόν και τηρούν το άγιο θέλημά Του. Είναι το «βραβείο της άνω κλήσεως» για το οποίο μας μιλάει ο απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του.

Ο Παύλος όταν γνώρισε τον Χριστό τότε

κατάλαβε ότι βρήκε τον «πολύτιμο μαργαρίτη» (Μτ. 13:46) και γι' αυτό όλα τα άλλα τα θεωρούσε ασήμαντα. «Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί του» (Φιλ. 3: 8). Από την πρώτη του γνωριμία με τον Χριστό δεν σταμάτησε να αγωνίζεται για να λάβει το ουράνιο βραβείο. «Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού» (Φιλ. 3:14).

Καλό το Νόμπελ και όλα τα επί γης υλικά αγαθά, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από το ουράνιο «Νόμπελ», δηλαδή «το βραβείο της άνω κλήσεως» με το οποίο «θα ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής» (2 Τιμ. 4:8) όλους εκείνους που «αγωνίστηκαν τον ωραίο αγώνα, έτρεξαν τον δρόμο ως το τέλος, φύλαξαν την πίστη» (2 Τιμ. 4:7).

† ο Κ.Α.

Η τέλεση του Μυστηρίου του Γάμου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Σεούλ

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024, μετά τη θεία Λειτουργία και το κοινό γεύμα Αγάπης, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος τέλεσε το μυστήριο του γάμου του Λουκά Σκλαβούνου και της Κατερίνας Κουσενίδη, οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα για τον σκοπό αυτό. Ως παράνυμφοι παρέστησαν ο Χριστοφόρος Jonker και η Ζωή Joy Girpeum Park.

Μετά το Μυστήριο, ακολούθησε γιορτή στον προαύλιο χώρο του ναού με την συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου.

Είθε ο Κύριος να ευλογεί τους νεόνυμφους και να τους συνοδεύει πάσας τας ημέρας της ζωής τους. (Βλ. Φωτογραφία στο οπισθόφυλλο)

Ο εορτασμός του Αγίου Διονυσίου στο Ulsan

Η εορτή του Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του εκ Ζακύνθου εορτάστηκε το σαββατοκύριακο 14 και 15 Δεκεμβρίου 2024 στον ομώνυμο ιερό ναό του στην πόλη Ulsan.

Το Σάββατο, ο μητροπολίτης Κορέας και έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος με τον εφημέριο της ενορίας π. Γιοχάν Park και την συμμετοχή αρκετών πιστών και κατηχουμένων τέλεσαν τον Μεγάλο Εσπερινό με Αρτοκλασία. Στο θείο Κήρυγμα με θέμα την μεγάλη αρετή της συγχωρητικότητας, ο επίσκοπος έθεσε το ερώτημα προς προβληματισμό «κατά πόσον το παράδειγμα του Αγίου Διονυσίου μάς έχει βοηθήσει να εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού να αγαπάμε και τους εχθρούς μας».

Μετά το πέρας του Μ. Εσπερινού έγινε η εξαγόρευση των προς το άγιον φώτισμα ευτρεπιζομένων νέων Διονυσίου Sung Dong Kim (Κορεάτης) και Σεραφείμ Eun Kwang (Κινέζος).

Την Κυριακή το πρωί ενώ ο επίσκοπος τελούσε τον Όρθρο της εορτής ο π. Γιοχάν τέλεσε στο βαπτιστήριο την «Ακολουθία εις το ποιήσαι κατηχούμενον». Ακολούθησε η βαπτισματική θεία Λειτουργία κατά την οποία οι δύο προαναφερόμενοι νέοι προσήλθαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δια των Μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και Χρίσματος.

Μετά τα βιβλικά Αναγνώσματα, ο επίσκοπος στο θείο Κήρυγμα ανέφερε ότι «ο οικοδεσπότης της παραβολής του Μεγάλου Δείπνου οργίσθηκε όχι για αυτά που έκαναν οι με διάφορες προφάσεις περιφρονητές της πρόσκλησής του, αλλά γι' αυτά που δεν έκαναν» και τόνισε την ανάγκη «να αποδεχόμαστε πάντοτε με ευγνωμοσύνη και ταπείνωση την τιμητική πρόσκληση του Θεού για την συμμετοχή μας στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας».

Κατά την διανομή του αντιδώρου και την ανάγνωση της Ακολουθίας της Θείας Ευχαριστίας όλοι οι εκκλησιαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να συγχαρούν τους νεοφώτιστους.

Μετά τις λατρευτικές συνάξεις παρατέθηκε δείπνο και γεύμα αγάπης προς όλους τους εκκλησιαζομένους, κατά την διάρκεια των οποίων ο επίσκοπος απηύθυνε λόγο οικοδομής και παράκλησης προς τους πιστούς και νουθεσίες προς τους νεοφωτίστους. Επίσης ευχαρίστησε θερμώς τον εφημέριο π. Γιοχάν, την πρεσβυτέρα Αντζέλα και τους συνεργάτες για την προετοιμασία της εορτής, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες στην πανήγυρη ευχόμενος καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα.



Πού δεν γεννιέται ο Θεός!

Ο Χριστός δεν γεννιέται στην καρδιά κανενός ανθρώπου που δεν το επιθυμεί, επειδή σέβεται την **ελευθερία** την οποία του έδωσε όταν τον έπλασε «κατ' εικόνα» Του.

Ο Χριστός δεν γεννιέται στην καρδιά κανενός ανθρώπου, που μισεί τον πλησίον του και δεν πορεύεται στη ζωή του με κριτήριο την **σταυρωμένη αγάπη**.

Ο Χριστός δεν γεννιέται στην καρδιά κανενός ανθρώπου, που ο εγωισμός και η φιλαυτία τον έχουν κατακυριεύσει και δεν καλλιεργεί το ευωδιαστό άνθος της υψοποιού **ταπείνωσης**.

Ο Χριστός δεν γεννιέται στην καρδιά κανενός ανθρώπου, που δεν ακολουθεί τον θεϊκό δρόμο της **μετάνοιας** όταν αμαρτάνει, αλλά πεισματικά επιμένει να ικανοποιεί τα αμαρτωλά πάθη του, κάνοντας το θέλημά του και όχι το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα του.

Ο Χριστός δεν γεννιέται στην καρδιά κανενός ανθρώπου, που υποστηρίζει θεωρητικά και πρακτικά τον πόλεμο, την βία, την ανισότητα, τον ρατσισμό, την κοινωνική αδικία, την οικολογική καταστροφή.

† ο Κ.Α.



Θ ΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Ορθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀνατολή

Τριμηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Δελτίο

Τεύχος 89 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2024

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Πατριαρχικὸ Ἰδρυμα Ὁρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς Ἁπὼ Ἀνατολῆς

Γουναροπούλου 3, 157 71, Ζωγράφου
Τηλ.: +30 210 771 0732
e-mail: patriarchidryma@gmail.com
internet site: www.patriarchikoidryma.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ-Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Γεώργιος Δημόπουλος
Φιλελλήνων 4, 105 57 Ἀθήνα

ΗΛ/ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Λυχνία Α.Ε.
www.lyhnia.com

Διοικητικὸ Συμβούλιο

<u>Πρόεδρος:</u>	Σωτήρης Δεσπότης- Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
<u>Α' Ἀντιπρόεδρος:</u>	Λουκάς Καρρᾶς – Δικηγόρος –Νομικὸς Σύμβουλος
<u>Β' Ἀντιπρόεδρος:</u>	Γεώργιος Δημόπουλος Οικονομολόγος- Ἐπιχειρηματίας
<u>Γενικὸς Γραμματέας:</u>	Βασίλειος Μπίρτσας – Ὑπάλληλος ΝΠΔΔ
<u>Ταμίας:</u>	Παναγιώτα Δρογκάρη – Συντ/χος ΔΥ
<u>Μέλη:</u>	Δημήτριος Ἀθανασίου – Θεολογικὴ Σχολὴ ΕΚΠΑ Παρασκευᾶς Κουτσοβίτης – Ἴατρὸς Νεκτᾶριος Λαβούτας – Συντ/χος ΟΤΕ Ἐμμανουὴλ Μουστάκας – Θεολόγος Λεωνίδα Σαφαρίκας – Συνταξιούχος Ἐπιχειρηματίας Ἀλέξανδρος Σπύρογλου – Καθηγητὴς Θεολόγος εἰς τὸ Κολλέγιον Ἀθηνῶν
<u>Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ:</u>	Χαρίκλεια Ρωζάνη – Οικονομολόγος Μαρία Φύτρου – Τεχνικὸς Ἔργων

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΔΩΡΕΩΝ:

Ἐθνικὴ Τράπεζα: Αρ. Λογ/σμού: 040-296124-56
IBAN: GR6001100400000004029612456

Alpha Bank: Αρ. Λογ/σμού: 473-002101-099272
IBAN: GR8901404730473002101099272

ΕΛΤΑ-ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ

Παρακαλοῦμε ενημερώστε μας τηλεφωνικῶς
ἢ στο e-mail του Ἰδρύματος για την κατάθεσή σας,
γιατί στην κίνηση λογαριασμοῦ, που μας δίνει η Τράπεζα
δεν αναγράφεται το ὄνομά σας, ειδικά μέσω e-banking,
και θα σας σταλεί η απόδειξη. Εάν δεν ἔχετε λάβει απόδειξη
για την κατάθεσή σας τηλεφωνεῖστε στο 210 7710732



Στοὺς ἐπιθυμοῦντες νὰ συνδράμουν
στό ἔργον τῆς Ἱεραποστολῆς ἀποστέλλεται
ἐπίσημη ἀπόδειξη φοροαπληθῆς.

Σημειώστε το μήνυμά σας προς τον
παραλήπτη

ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Β

Αριθμὸς Λογ/μοῦ Ταχυπληρωμῆς

16 31 37 - 2

Τέλη

**ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ**

Κοινωφελὲς Ἰδρυμα

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 - 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλ. 2107710732 - ΑΦΜ 090276375 - e-mail: patriarchidryma@gmail.com

Ἐπώνυμον & ὄνομα ἀποστολέως

Διεύθυνσις – Ταχ. Κωδ.

Πόλις



Θέση ἐπιτύπωσης barcode ταυτότητας πληρωμῆς



1631373[02]

Ποσό

**ΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ**

Χρονολογικὸ Σημαντρὸ

ΕΛΤΑ
Ταχυπληρωμὴ

Η-αριθμὸς

Αρ. Λογ/κῆς Απόδοσις

2
D
B
A
R
C
O
D
E

1631372< 02>



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η έντυπη μορφή του περιοδικού «Οδοιπορικό» - μαζική εκτύπωση και αποστολή - διακόπτεται με το παρόν τελευταίο τεύχος του έτους 2024.

Στο εξής η ενημέρωσή σας για το ιεραποστολικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Άπω Ανατολή θα γίνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας του Πατριαρχικού Ιδρύματος. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter αποστέλοντας το e-mail σας στο patriarchidryma@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Πατριαρχικού Ιδρύματος 210 7710732 κα. Παναγιώτα Δρογκάρη ή στο κινητό 6970644767 κ. Μανώλης Μουστάκας.