

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.)

(Σωματείο Άνεγνωρισμένο – Άπόφ. Πρωτ. Άθηνών 1681/72).

Άκαδημίας 78Δ (Ίσόγειο) – 106 78 ΑΘΗΝΑ.

Τηλ.: 210-38.38.496, 210-38.22.586.

FAX: 210-38.39.509.

E-mail: info@pefip.gr

Ίστοσελίδα: www.pefip.gr

Άθήνα, 21. 11. 2023.

Πρός τόν
σεβαστό Πρωτοπρεσβύτερο
π. Βασίλειο Βολουδάκη
Προϊστάμενο
Ίεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Πευκακίων, Άθήνα.

Σεβαστέ πάτερ Βασίλειε, εὐλογεῖτε· βοήθειά μας ἡ Παναγία.

Άναγνώσαμε μέ πολλή προσοχή τήν ἀπό 13. 11. 2023 ἀπάντησή σας, τήν ὁποία
μᾶς κοινοποιήσατε μέσω email,¹ καί ἔχουμε νά σημειώσουμε τά ἑξῆς:

Ώς πρός τή δημοσίευση τῆς ἀνακοίνωσής μας, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι προβήκαμε σέ
αὐτή, ἐπειδή ἐσεῖς δημόσια ἀναφέρατε σέ ὀμιλία σας τό ὄνομα τοῦ μακαριστοῦ **π. Νι-
κοδήμου Μπιλάλη**, ἰδρυτοῦ καί γέροντος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., **μάλιστα 9 (ἑννέα) ἔτη
μετά τήν κοίμησή του** καί ὄχι ὅσο ζοῦσε, ὅποτε θά ἦταν σέ θέση νά ἀπαντήσει, ἐάν
αὐτό ἔκρινε πρέπον. Ἡ δέ δημοσίευση τῆς ἀνακοίνωσής μας ἔγινε ὄχι ἐπιπόλαια, ἀλλά
μετά ἀπό πολλή σκέψη καί προσευχή. Μάλιστα, ἡ καθυστέρηση τῆς σύνταξῆς της
ὀφείλεται καθαρά στοῦς λογισμούς μας, ἐάν τελικά θά ἦταν σκόπιμο νά καταθέσουμε
τή δική μας μαρτυρία, ἡ ὁποία καί βασίζεται στή μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ γέροντός
μας, π. Νικοδήμου. Ὅμως, ὁ σημαντικότερος λόγος πού τελικά μᾶς ἔπεισε νά τή
συντάξουμε ἦταν τά τηλεφωνήματα ἀρκετῶν φίλων τοῦ Συλλόγου μας, πού μᾶς
ρωτοῦσαν, ἐάν ἰσχύουν αὐτά πού εἶπε ὁ π. Βασίλειος γιά τόν π. Νικόδημο.

Γιά νά σᾶς ἀναπαύσουμε, ὅμως, τόν λογισμό, σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι ἡ ἐπιλογή
τῆς ἡμερομηνίας δέν εἶχε καμία σχέση μέ τή δημοσίευση τῆς ἀπαντήσεως τῶν
σεβαστῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων τῆς Παναγοῦδας (Κελλίον, ὅπου διέμενε ὁ Ἅγιος
Παῖσιος), οὔτε βεβαίως μέ τήν ἐπικείμενη δίκη σας.

Σκοπός μας δέν ἦταν νά ὑπεισέλθουμε στήν οὐσία τῆς θεολογικῆς σας δια-
φωνίας σχετικά μέ τό κείμενο τοῦ ἁγίου Παΐσιου (ἄλλωστε, **ὑπάρχουν ἄλλοι ἀρ-
μοδιότεροι ἡμῶν**), ὥστε νά ἐπηρεαστοῦμε ἀπό τήν ἀπάντηση τῶν πατέρων ἡ ὁ-
ποιοιδήποτε ἄλλου. Στό τέλος μόνο τῆς ἀνακοίνωσής μας, **αἰσθανθήκαμε τήν ἀ-
νάγκη, ὡς Διοικητικό Συμβούλιο, νά ἐκφράσουμε ταπεινά τή συμφωνία μας
μέ τίς θέσεις τοῦ Ἁγίου.**

¹ Τήν ὁποία ἐδημοσίευσε ἡ ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα «Ὁρθόδοξος Τύπος» (ἀρ. φ. 2471/17. 11. 2023, σελ. 1 καί 6), μέ τίτλο: «Διαυγής ἀπάντησις τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη», ταυτόχρονα μέ τή δική μας ἀνακοίνωση.

Ἐξάλλου, ὅπως εἶδατε, δέν χρησιμοποιήσαμε, ἐκτός ἀπό τή μαρτυρία τοῦ κ. Ρακοβαλῆ² (ἀλήθεια, αὐτή ἢ «προφητική» ἐπισήμανση τοῦ ἁγίου Παΐσιου στόν κ. Ρακοβαλή δέν θά ἔπρεπε νά σᾶς προβληματίσει;), κανένα ἄλλο στοιχεῖο, οὔτε καὶ τή σημαντική μαρτυρία τῶν πατέρων τῆς Παναγούδας,³ πού ἀφοροῦσε τόν π. Νικόδημο καί πού «ἐνίσχυε» τή θέση μας, παρά μόνο ἐξιστορήσαμε τά γεγονότα, ὅπως τά γνωρίζαμε. Μάλιστα, δηλώνουμε κατηγορηματικά, ὅτι **τούς πατέρες τῆς Παναγούδας δέν τούς γνωρίζουμε προσωπικά, οὔτε ἔχουμε ποτέ ἐπικοινωνήσει μαζί τους, εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς εἴτε μέσω τρίτων.** Μέ τά ἀνωτέρω ἀπαντοῦμε στό λογισμό σας, ὅτι αὐτοί «πιθανόν ἔγιναν αἰτία τῆς ἐπιστολῆς» μας. Μάλιστα, ἡ σύνταξη τῆς ἀνακοίνωσής μας, κατά συγκυρίαν, ἄρχισε στίς 6 Νοεμβρίου, μία ἡμέρα πρὶν δοῦμε τήν ἀπάντηση τῶν πατέρων τῆς Παναγούδας στό διαδίκτυο (στή σελίδα τῆς «Ἐνωμένης Ρωμηοσύνης»), ἐστάλη δέ στίς 8 Νοεμβρίου, ἀφοῦ ἐγκρίθηκε ἀπό τό Διοικητικό μας Συμβούλιο.

Σχετικά μέ τό δεύτερο λογισμό σας, ὅτι δηλ. θέλαμε μέ τήν ἀνακοίνωσή μας αὐτή νά ἀποτρέψουμε τούς ἀνθρώπους νά σᾶς συμπαρασταθοῦν στή δίκη σας, σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι δέν εἶχαμε τέτοια πρόθεση. Ἄλλωστε, θαυμάζαμε τήν ἀγωνιστικότητα καί τό ὁμολογιακό πνεῦμα σας κατά τή διάρκεια τῆς «πανδημίας» καί εὐχόμασθε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά σᾶς ἐνισχύει. Δέν ὑπῆρξε, λοιπόν, καμία πρόθεση νά σᾶς «πλήξουμε» καί σᾶς ζητᾶμε ταπεινά συγγνώμη, γιατί δέν σκεφτήκαμε ὅτι ἡ ἡμερομηνία ἀνάρτησης τῆς ἀνακοίνωσής μας θά συνέπιπτε μέ τή δίκη σας.

Χαρήκαμε βέβαια γιά τήν παραδοχή σας «ὅτι ὁ ἀείμνηστος π. Νικόδημος οὐδέποτε παρεδέχθη ὅτι εἶχε κάποια ἀνάμειξη στή συγγραφή τῆς Ἐπιστολῆς τοῦ ἁγίου Παΐσιου», γεγονός πού δέν τό ἀναφέρατε στήν ὁμιλία σας τῆς 24ης Σεπτεμβρίου, ἀλλά πραγματικά δέν κατανοοῦμε ὅλα τά ὑπόλοιπα. Οὐσιαστικά ἐπιμένετε στήν ἐμπλοκή τοῦ π. Νικόδημου στή συγγραφή τοῦ κειμένου τοῦ Ἁγίου «**Σημεῖα τῶν καιρῶν, 666**». Ἄρα, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, **ὑπαινίσσεστε ὅτι ὁ π. Νικόδημος σᾶς εἶπε «φέματα»** κατά τή συνάντησή σας (τῆς 11ης Ἀπριλίου 2014), ὅταν σᾶς διαβεβαίωσε ὅτι δέν εἶχε καμία ἐμπλοκή στή συγγραφή τοῦ κειμένου τοῦ ἁγίου Παΐσιου ἢ ὅτι τόν ἐπηρέασε!

Χρησιμοποιεῖτε, μάλιστα, ὡς **βασική μαρτυρία σας, αὐτή τοῦ μακαριστοῦ π. Μάρκου Μανώλη** (κεκοιμημένος καί αὐτός!) πρὸς σ' ἐσᾶς, ὁ ὁποῖος, **ὅπως ἐσεῖς ὁ ἴδιος ἀναφέρατε στόν π. Νικόδημο** (κατά τήν ἐν λόγῳ συνάντηση), σέ ἀπάντηση ἐρώτησής σας, σχετικά μέ τήν ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Παΐσιου, **σᾶς εἶπε ὅτι ἡ κυκλοφορία αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς ὠφείλεται στόν π. Νικόδημο, γιά τή συγγραφή της ὅμως δέν ἤξερε...!**

Μά ὁ π. Νικόδημος δέν ἀρνήθηκε στή συνάντησή σας (οὔτε καί ἐμεῖς στήν ἀνακοίνωσή μας) ὅτι «συνέβαλε» στή διάδοση τοῦ κειμένου, δημοσιεύοντάς το στό Περιοδικό μας. Μάλιστα, σᾶς διαβεβαίωσε ὅτι **δέν εἶχε καμία ἄλλη ἐμπλοκή στή διάδοσή του** (ἐκτός βέβαια, ὅπως σᾶς εἶπε καί ἐμεῖς γράψαμε, ὅτι παρέδωσε στόν κ. Ζουρνατζόγλου τό πρωτότυπο κείμενο καί ὡς ἐκ τούτου δέν τό κατεῖχε πιά, ὅπως λανθασμένα ἀναφέρετε στήν ἐπιστολή σας). Ταυτόχρονα, **κατηγορηματικά**

² «... ἐπέμενε νά κυκλοφορήσει μέ τό γραφικό χαρακτήρα του, χωρίς διορθώσεις, γιατί φοβόταν ὅτι μερικοί θά βγοῦν καί θά ποῦν ὅτι “δέν τό ἔγραψε αὐτός”. Θά προσπαθοῦν νά θολώσουν τά νερά μέ πλάγιο τρόπο, γιατί δέ συμφωνοῦν μέ τήν ἀλήθεια τοῦ γέροντα. Δυστυχῶς μετά τό θάνατό του, οἱ φόβοι του βγήκαν ἀληθινοί...» (Ρακοβαλῆς Ἀθανάσιος, «Ὁ πατήρ Παῖσιος μου εἶπε...», 29η ἔκδοση, σελ. 189).

³ Ἀγιορείτικη ἀναίρεση τῶν λεγομένων τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη γιά τόν Ἅγιο Παῖσιο καί τό χειρόγραφο του «Σημεῖα τῶν καιρῶν», <https://enromiosini.gr/arthrografia/agioreitiki-anairesi-ton-legomenon/> (7. 11. 2023).

ἀρνήθηκε τήν ἐμπλοκή του, μέ ἄμεσο ἢ ἔμμεσο τρόπο, στή συγγραφή του (στό ὁποῖο ἐξακολουθεῖτε νά ἐπιμένετε) καί μάλιστα **χαρακτήρισε αὐτό πού γράφατε καί λέγατε, ὡς «φανταστικό»** (δηλ. μή πραγματικό, μή ἀληθές).

Μάλιστα, ὅπως γνωρίζετε, ὁ π. Νικοδήμος εἶχε σκοπό στήν ἀπάντηση-δήλωση, πού θά σᾶς ἔστελνε (ὅμως δέν πρόλαβε νά γίνει αὐτό, γιατί μετά ἀπό 2 μῆνες κοιμήθηκε, 4. 6. 2014), νά ἀναφέρει πῶς βρέθηκε στήν κατοχή του τό χειρόγραφο τοῦ Ἁγίου καί ὅτι δέν εἶχε καμία ἐμπλοκή στή συγγραφή του, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, καί τίποτε ἄλλο. Ἀπλῶς σᾶς εἶπε ὅτι θά μελετήσει τά ἄρθρα σας στόν «Ὁρθόδοξο Τύπο» (πού τοῦ δώσατε σέ φωτοτυπία), τά ὁποῖα δέν εἶχε διαβάσει.

Ἀναφορικά μέ τήν ἠχογράφηση τῆς ἰδιωτικῆς συνομιλίας σας, κατά τή συνάντησή σας, τήν ὁποία ἐσεῖς κάνατε ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ π. Νικοδήμου (ὁ π. Νικοδήμος ἢ κάποιος ἀπό ἐμᾶς, τούς συνεργάτες του, ποτέ δέν θά μπορούσαμε κἄν νά διανοηθοῦμε νά κάνουμε κάτι τέτοιο), **σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι περιῆλθε σέ γνώση μας καί τελικά στήν κατοχή μας μετά τήν κοίμησή τοῦ π. Νικοδήμου.** Ὅμως, θέλοντας νά μή σᾶς ἐκθέσουμε, προτιμήσαμε νά μήν τήν ἀναφέρουμε στή δημόσια ἀνακοίνωσή μας, γι' αὐτό καί κάναμε ἀναφορά μόνο στήν παρουσία αὐτήκοου μάρτυρα (τοῦ σεβαστοῦ π. Ἱερωνύμου Μαγυλιάν), χωρίς βέβαια νά τόν κατονομάσουμε (ἐσεῖς γνωρίζατε ποιός ἦταν καί αὐτό μᾶς ἦταν ἀρκετό). Ἐσεῖς, ὅμως, στήν ἀπάντησή σας ἀναφέρατε τό ὄνομά του, χωρίς, ἀπ' ὅ,τι γνωρίζουμε, νά τοῦ ζητήσετε τήν ἄδεια!

Γνωρίζετε, βέβαια, ὅτι **εἶναι ἀπαράδεκτο πνευματικά καί ἠθικά νά ἠχογραφεῖται κρυφά μία συζήτηση, χωρίς νά ἐνημερώνεται τό ἄλλο μέρος** (στή συγκεκριμένη περίπτωση ὁ π. Νικοδήμος), **ὥστε νά συναινέσει!** Ἐσεῖς, ὡς Ἱερέας καί πνευματικός, αἰσθάνεσθε «ὑπερήφανος» γι' αὐτή σας τήν ἐνέργεια, ὥστε νά ἀνακοινώσετε ὅτι θά τήν ἀναρτήσετε; (Λυπούμαστε εἰλικρινά, πού ἀναγκαστήκαμε νά ἀναφερθοῦμε σέ αὐτό τό γεγονός, ἀλλά δέν μᾶς ἀφήσατε περιθώριο, ἀφοῦ τό ἀναφέρατε στήν ἐπιστολή σας καί, μάλιστα, μέ τόν ὑπαινιγμό ὅτι ἴσως «*λειτουργοῦσε σέ ἄλλο Γραφεῖο ἀνοικτή ἀκρόαση μέ τό Γραφεῖο τοῦ π. Νικοδήμου!*»· ἐάν εἶναι ποτέ δυνατόν!).

Πάντως, **στήν ἀνακοίνωσή μας δέν ὑπῆρχε καμία «συκοφαντία» πρὸς τό πρόσωπό σας.** Σᾶς ἐγκαλέσαμε ἀποκλειστικά γιά τήν ἐμπλοκή τοῦ ὀνόματος τοῦ π. Νικοδήμου στή συγγραφή τοῦ κειμένου καί ὅτι αὐτός ἦταν πού παρέσυρε τόν ἅγιο Παῖσιο ὥστε νά τό γράφει! Καθώς καί γιά τό ὅτι δέν ἀναφέρατε στήν ὁμιλία σας, τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 2023, ὅτι αὐτό τό εἶχε διαφεύσει, σέ ἐσᾶς προσωπικά, ὁ π. Νικοδήμος.

Ἐσεῖς, ὅμως, πάτερ Βασίλειε, ἐπιμένετε σέ «φανταστικές» κατηγορίες γιά τό πρόσωπο τοῦ π. Νικοδήμου, προκειμένου, ὅπως ἀναφέρετε, νά «*ἀπεμπλέξετε*»(!) τόν ἅγιο Παῖσιο «*ἀπό τό ἀθεολόγητο περιεχόμενο τῆς Ἐπιστολῆς...*»! Ἐάν, μάλιστα, ἀντιληφθήκαμε σωστά, **προσπαθεῖτε ὁπωσδήποτε νά μεταφέρετε τήν εὐθύνη τῆς συγγραφῆς τοῦ κειμένου στόν π. Νικοδήμο** (συνεπῶς καί τοῦ «*ἀθεολόγητου περιεχομένου*» τῆς!), ἐνῶ ἀπό **καμία μαρτυρία** δέν προκύπτει κάτι τέτοιο. Μέ αὐτό τόν τρόπο θεωρεῖτε ὅτι «*εὐλαβεῖστε τόν ἅγιο τόσο, ὅσο κανεῖς...*»; Δέν νομίζουμε ὅτι ἔχει ἀνάγκη ὁποιοδήποτε Ὁ Ἅγιος νά τόν «*ἀπεμπλέξει*» ἀπό αὐτά πού ὁ ἴδιος ἔγραψε τό 1987, κατόπιν πολλῆς προσευχῆς, μέ τά ἴδια του τά χέρια, καί τά ὁποῖα ἔως τό 1994, πού κοιμήθηκε, **ποτέ δέν ἀπεκλήρυξε ἢ ἀνεσκεύασε.** Τό ἀντίθετο μάλιστα ἰσχύει· ὑπάρχουν πολλές μαρτυρίες πού ἀναφέρουν ὅτι ὁ Ἅγιος τά ἴδια πρέσβευε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του!

Μέ έκπληξη, μάλιστα, άκούσαμε στην όμιλία σας τής προηγούμενης Κυριακής (19. 11. 2023)⁴, **νά έξισώνετε τήν άμεση, προσωπική μαρτυρία του π. Νικοδήμου μέ τή δική σας ή όποια τυχόν άλλη έμμεση «μαρτυρία».** Δύο ήταν οι μοναδικοί μάρτυρες του γεγονότος, ό Άγιος Παΐσιος και ό π. Νικόδημος. Ο μέν Άγιος, όπως έχουμε αναφέρει, είχε πεί στον κ. Ρακοβαλή ότι θά έρθει στιγμή πού θά ύποστηρίξουν ότι δέν είχε γράψει ό ίδιος τό κείμενό του για τό βββ, γι' αυτό και τό έγγραφε μέ τά χέρια του και τό υπέγραφε (και τό όποιο, όπως αναφέραμε και άνωτέρω, ποτέ δέν άπεκήρυξε), ό δέ π. Νικόδημος είχε άρνηθει και σέ σάς προσωπικά τήν ανάμειξή του. Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν, νά θεωρείτε ότι οι έμμεσες «μαρτυρίες» (ουσιαστικά ή δική σας) μπορούν νά έξισωθοϋν και νά έχουν τήν ίδια βαρύτητα μέ τίς προσωπικές μαρτυρίες των άμεσα έμπλεκομένων προσώπων;

Μεγαλύτερη, όμως, ήταν ή έκπληξή μας, όταν στην έν λόγω όμιλία σας (τής 19. 11. 2023), ένω αναγνώσατε τήν άπάντησή σας, δέν αναγνώσατε τή δική μας ανακοίνωση, στην όποία και άπαντήσατε! Και αυτό είχε σαν άποτέλεσμα κάποιοι άκροατές σας, πού δέν ήταν ύποχρεωμένοι νά έχουν διαβάσει στό διαδίκτυο τή δική μας ανακοίνωση, νά μήν γνωρίζουν πάνω σέ τί άκριβώς άπαντήσατε και τί έμεις ύποστηρίζαμε...! Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό ήταν αντιδεοντολογικό και ότι στην ουσία πράξατε αυτό, για τό όποιο έγκαλέσατε κάποια ιστολόγια ότι κάνουν (ή θά κάνουν) σέ έσας.

Τέλος, αναφορικά μέ τό πώς βρέθηκαν στά χέρια του Άγιου τά φύλλα του «Όρθοδόξου Τύπου», όπου είχε δημοσιευθει σέ συνέχειες έως τήν 20ή Φεβρουαρίου 1987, τό άρθρο σας: «*Ο Αντίχριστος, ό αριθμός βββ και ή άνησυχία των Χριστιανών*», ένω αρχικά στην έπιστολή σας έρωτάτε, τελικά καταλήγετε ότι πρέπει νά ήταν ό π. Νικόδημος αυτός πού ενημέρωσε «τάχιστα» τον άγιο Παΐσιο, πρόκειται καθαρά για δικούς σας συσχετισμούς και δικά σας συμπεράσματα, πού όμως δέν προκύπτουν από πουθενά...!

Ζητάμε συγγνώμη για τήν έκτενή άπάντησή μας, όμως, μετά τή δική σας άπάντηση, θεωρήσαμε σωστό νά ξεκαθαρίσουμε τό έν λόγω θέμα, πού από έσας ξεκίνησε.

Σας εύχόμαστε καλή και εύλογημένη Σαρακοστή και σάς παρακαλούμε νά εύχεσθε υπέρ ήμων.



Γιά τό Δ.Σ. τής Π.Ε.Φ.Ι.Π.
ό Πρόεδρος

Ίωάννης Γ. Θαλάσσιнос
μαθηματικός-συγγραφέας

⁴ www.youtube.com/live/d5ovbWuV_8E?feature=shared («Άπάντηση του π. Βασιλείου στην Π.Ε.Φ.Ι.Π. μέ άποκαλύψεις!», Κυριακή, 19. 11. 2023).